

Gelóofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

## RAYMOND MATTHYS

Oudstrijder 1914-1918

weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw

ELISA VAN DAMME

Echtgenoot van Mevrouw

JULIA VAN WAYENBERGE

geboren te Delftinge de 17 December 1883  
en aldaar zachtjes in den Heer ontslapen  
de 6 Mei 1952, voorzien van al de Troost-  
middelen onzer Moeder de H. Kerk en van  
de Pauselijke Zegen.

Op U, Heer, heb ik mijne hoop gesteld, ik  
zal in eeuwigheid niet teleurgesteld worden

Een schoon, stil en eenvoudig leven eindigde. Schoon, omdat het een leven was van arbeid en plicht. Een leven eenvoudig en nederig en toch vol goedheid en dienstvaardigheid. Een leven van geduld en volmaakte onderwerping aan Gods Wil gedurende zijn ziekte.

Hij was voorbeeldig in zijn levenswandel, hij was het vooral op het uur der beproeving. Wij betreuren zijn heengaan, want hij telde vele vrienden die hem lief hadden om zijn goede inborst.

Duurbare echtgenote, door uw liefderij-  
ke bezorgdheid waart gij de steun in mijn  
leven, door uw opoffering en zorgen waart  
ge de zachte troost in mijn laatste dagen.  
Ik had nog graag enkele jaren samen door-  
gebracht, genieten van ons stil huiselijk ge-  
luk. U vergelden voor al uw schone goed-  
heid. Het mag niet zijn... Ik weet hoe zwaar  
u de scheiding valt, maar God die mijn of-  
fer aanvaard heeft, zal ook het uwe ver-  
zachten. Ween niet langer om mij, ge hebt  
voor mij gedaan al wat ik van u kon ver-  
wachten, dat het geloof in de verrijzenis en  
in een eeuwig wederzien u vertrooste.

Duurbare kinderen en kleinkinderen,  
vaarwel, ik dank u met de bloedverwanten  
en vrienden om uwe genegenheid en weest  
mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d.a.

Een milde troost waren ons Uw blij-  
ken van innige deelneming bij het  
afsterven van Hem die ons zo dier-  
baar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Matthys, Van Wayenberge,  
Mincke en Premereur.