

Gelovig sterven  
is afscheid nemen  
van de tijd  
niet van het leven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Raymond, Richard MATTHIJS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Germaine DETEMMERMAN,**

geboren te Everbeek op 21 oktober 1891 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te  
Geraardsbergen op 22 december 1975,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

Zijn sterven is een afscheid van zijn  
vrouw, zijn familie, geburen en van ons al-  
len; maar ook het begin van een ieuw le-  
ven. Zo leert ons de uitvaartliturgie en ons  
heilig geloof.

Hij was eenvoudig oprecht, leefde en wer-  
kte voor God; lief en leed aanvaardde hij  
uit Gods hand, nu ontvangt hij de beloning  
voor zijn voorbeeldig leven.

Welbeminte echtgenote, familie, vrienden,  
mijn leven is voorbij, ik leg het neer in  
Gods handen en dank Hem voor hetgeen ik

heb mogen goed doen. U dank ik voor alles  
wat ge mij hebt betoond, uw liefde en uw  
zorgen. Ik kan het U niet meer vergelden,  
doch de Heer zal het doen. Ik vraag U al-  
leen nog mij te willen gedenken in uw ge-  
beden.

Jesus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met  
U in vrede ruste.

De families MATTHIJS, DETEMMERMAN,  
FAIGNAERT, LEROY,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel