

«'t Is een heilzame gedachte voor de overleden-
nen te bidden.» (Macch. XII, 46)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI MATTHIJS

geboren te Everbeek, de 18 December 1878, en
er overleden de 21 Januari 1953.

Gesterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

Geliefden, oefent U in Godsvrucht... De God-
vruchtigheid is allernuttigst : aan haar is het wel-
zijn en het huidige, maar vooral in het toekom-
mende leven beloofd !... (H. Paulus, I Tim, IV 7-8)

De dwaling is groot van dezen die denken
dat de dood een straf is voor hen die God be-
minnen : de dood is kostbaar voor de recht-
vaardigen ; zij is immers het einde der kwelling-
en, de voltrekking der zegeprelen, de deur
van het ware leven, en de ingang tot de volkom-
men vrede. (H. Lig. en H. Bern.)

Ook zag hij de dood naderen met een kalm
gemoed, wat de kosteloze genade is voor de
stervende en de grootste troost voor de over-
levenden. (H. Aug.)

Duurbare Broeder, Zuster en Bloedverwanten,
het uur van scheiding is rap gekomen, hebt
dank voor uw liefde en zorgen. Ik smeeek U
door Jezus-Christus, onze Heer, en door de lief-
de van de H. Geest, mij nog te helpen door uw
gebeden.

Heer Jezus, geef Hem de eeuwige rust!
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (Tj. 7q. afl.)

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.



De familiën MATTHIJS en VANDE-
VELDE ;

Danken U om Uw christelijke deelne-
ming en gebeden.