

Sterven is de hemel erven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi MATTHIJS

echtgenoot van Mevrouw

JEANNE VAN GAVER

geboren te Munkzwalm de 12 februari 1869
en zacht in de Heer ontslapen te St-Lievens-Esse
de 1 oktober 1956, voorzien van de Troost-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de H. Hartbond en andere godvruch-
tige genootschappen. — Verserd met het bur-
gerlijk ereteken van 1e en 2e klas.

De taaië werklust, de goedheid van zijn hart,
de wonderbare moed in de ziekte en zijn uiter-
ste verduldigheid hebben hem de genegenheid
en de waardering verworven van allen die hem
gekend hebben.

Hij was een eenvoudig en vroom man die
zonder omwegen van zijn kristelijke overtuiging
leefde. Met hart en ziel heeft hij zich aan zijn
schoon mooi gezin gewijd; heel zijn aandacht
ging naar vrouw en kinderen. Aan hen besteed-
de hij zijn zorgen en onvermoeibare werkzaam-
heid en ging hen voor in eer en deugd en trou-
we plichtsvervulling. Zijn naastenliefde droeg
het kenmerk van grote verdraagzaamheid; van
vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Dit een-
voudig, werkzaam en vroom leven heeft hij be-
eindigd in gebed en in geest van rustige en

kinderlijke overgave aan de H. Wil van God.

Dierbare echtgenote, samen hebben we on-
ze talrijke kroost voor de Heer opgevoed, thans
heb ik de erekroon reeds ontvangen en blijf
voor U een steun. Geliefde kinderen, blijf in
eensgezinde liefde trouw aan elkander verbon-
den, bewandel de weg die ik u voorging. Heb
dank voor uwe onvermoeibare zorgen aan mij
besteed in mijn oude dag en gedenk mij in uwe
godvruchtige gebeden.

Heer Jezus, mijn enige hoop, ik betrouw op U.



De familiën

MATTHIJS,
VAN GAVER en
MEERSCHAUT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

Uitg. R. De Vos, St Lievens Esse.