

De barmhartigheid des Heren zal ik in eeuwigheid bezingen.

† BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer RENÉ MATTHIJS

weduwnaar van

Mevrouw Marie Hortense D'HAENENS

geboren te Deftinge, de 24 februari 1880 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel, de 23 september 1958, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen in articulo mortis.

**Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen ;
Voorzitter van de Boerengilde ; de Openbare Onderstand ;
Medestichter en Voorzitter van de Cooperatieve
Zuivelfabriek St Ursmarus van Deftinge.**

Sommige mensen hebben een sociale rol te vervullen ten bate van hun naaste en van de gemeenschap zelf. Zij doen het met een begripend hart en een zin voor toewijding die prijzenswaardig is. De dierbare overledene wist zich verdienstelijk te maken op velerlei wijzen. Als voorzitter van de Openbare Onderstand zou hij al zijn aandacht schenken aan zieken, gebrekkigen en ouden in dagen. Het doet goed wat medelijden te mogen ondervinden en ook wat goedheid wanneer men door het lot minder begunstigd werd. Steeds was hij bereid te doen al wat hij kon met grote welwillendheid.

Als voorzitter van de plaatselijke Boerengilde lagen hem het welzijn en de stoffelijke belangen van de boerenstand ter harte. De christelijke sociale gedachte verdedigen en bevorderen, een geest van samenhorigheid en onderlinge samenwerking verwekken in het kader van de machtige Boerenbondorganisatie was

zijn grote bezorgdheid. In een vriendschappelijke atmosfeer de beslissingen treffen voor de bloei der organisatie was de leuze die hem bond.

De plaatselijke Stoomzuivelfabriek St Ursmarus hield ook zijn aandacht gaande. Als haar voorzitter volgde hij met belangstelling haar gestadige opgang en uitbreiding. Nieuwe plannen en gedurfde ondernemingen droegen zijn goedkeuring weg als de belangen van elkeen goed gediend waren en een gezonde financiële toestand behouden bleef.

Een goed mens is heengegaan. Zijn naastbestaanden weten wat zij aan hem verliezen. Onder een schijnbaar soms ruwe doenwijze was er een gouden hart geborgen. Men kon zijn warme genegenheid soms aanvoelen in de gevoelige handdruk en de bewogenheid der stem. God zal hem genadig zijn omdat hij een mens was vol goede wil.

Dierbare kinderen en vrienden blijven hem gedenken en bidden om Gods barmhartigheid, die de mens niet afstoot maar hem in Zijn vaderarmen opneemt.

Maria, Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

mijnheer albert matthijs ;
mijnheer en mevrouw jerome matthijs-her-
man en kinderen ;
mijnheer en mevrouw georges vanderschue-
ren-matthijs en kinderen ;
de familien matthijs, d'haenens, mincke en
van de maele ;

danke u.

Druk. Robert De Schuyteneer. Geraardsbergen