



Dankbaar gedenken we

DE HEER

Roger MATTHYS

echtgenoot van Mevrouw
Julienne VAN ACHTER

Oud-strijder en krijgsgevangene 1940 - 1945

geboren te Gent op 23 oktober 1918 en
overleden te Brecon - Wales (Verenigd Koninkrijk)
op Pinksteren, 22 mei 1988.

Mevrouw Roger MATTHYS - VAN ACHTER
De Heer Jacques MATTHYS
De Heer Paul MATTHYS

danken U voor uw medeleven en gebed.

In een klein stadje in Wales hebben we afscheid genomen. Midden de bebloemde ommuurde weiden van de zachte heuvels.

Ondanks soms zware en sombere wolken bleef hij zijn leven lang fris en open begeesterd door de merkwaardige kracht van de natuur, door het mooie en boeiende in het menselijke en het mens-gemaakte.

Het onderliggende was een onbetwijfeld christelijk geloof, sober, onopvallend en persoonlijk.

Zijn horizon was wijsd en ver daarboven verheven stond zijn gezin: wij met ons vieren, een geborgen eenheid. Op goedige wijze straalde zijn oprechte en eenvoudige warmte uit naar zijn omgeving: zijn werkmilieu en buurt. Spectaculair was hij nooit en altijd was er zijn soms niet vermoede en meer dan volkse wijsheid.

Het leven was een reis, een rijke en rijpe zoektocht. Het einde ervan betekende voor hem ook een begin, een diepe overtuiging die we delen en die ons troost.

Begr. Vercruyssen - Gent