

Het leven is maar een doortocht  
op weg naar de eeuwigheid.

†

Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

**Romain, Albert MATTHYS**

geboren te Everbeek op 29 oktober 1915  
en er godvruchtig overleden  
op 13 mei 1992.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

De families  
MATTHYS - SPITAELS,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 11 juli 1992 om 18 uur.

Een afscheid doet altijd pijn  
en komt altijd te vroeg.  
Maar dankbare herinnering  
aan wat mooi en goed was  
zal liefdevol bewaard blijven.

Rust nu maar, je strijd is gestreden,  
je hebt het met veel geduld gedaan  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,  
wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Gij zijt voorbij, maar duurt  
met zoveel sporen in ons hart,  
in onze herinneringen,  
toen wij U plots,  
maar niet geheel verloren,  
want alles wat elk van U ontving  
aan liefde en vertedering  
blijft eenieder onverwoestbaar  
toebehoren.

( A. Van Wilderode )

---

Rouwleiding Piteraerents, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en Zn., Brakel