

Zoals het den Heer heeft behaagd, zo is het geschiedt:
de naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Sidonie Marie MATTHYS

weduwe van Mijnheer

CAMILLE MATTHYS

geboren te Everbeek, den 23 Juni 1884 en er
overleden den 30 Juni 1948.

Ontvangen hebbende het H. Oleisel.

Zij sterven niet onverziens, degenen die altijd bereid
zijn. (H. Aug.) Waakt, want gij weet niet wanneer de
Heer zal komen. (H. Matth, 24) O dood, hoe doet gij
ons het nietige beseffen van dit leven. (Bossuet)

In de vrees des Heeren opgevoed, stichtte zij door haar
levendig geloof en een diepe godsvrucht tot de H. Maagd.

Het geluk van haar echtgenoot, de welvaart van haar
huisgezin lagen haar nauw aan het hart en waren het
voorwerp van haar gedurende bekommernissen.

Wie zou onze tranen dan kunnen veroordeelen; zij
vloeien immers voor een teerbemide moeder die ons te
vroeg wordt ontrukkt.

Mijne lieve Kinderen en Kleinkinderen, wat is toch het
leven van de mensch! Vergeten wij niet dat het ware
leven maar begint na de dood. Daarom laten wij in dit
leven, ons een eeuwig leven van geluk in den hemel ver-
zekeren door God getrouwlijk te dienen.

Bidt voor uw moeder, bidt voor uw zo pas overleden
vader en weest hun voorbeelden indachtig.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.
Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

.....
Druk. Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

MATTHYS MATTHYS en CORDIER.