

†

Bedrieglijk is bevalligheid,  
en schoonheid is broos ;  
Maar een vrouw die God heeft geëerd,  
die blijft in aanzien.

(Boek der Spreuken)

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
**Mevrouw Sophie Matthys**

weduwe van

**Mijnheer Charles - Louis De Lepeleer**  
geboren te Deftinge den 24 Juli 1853 en er overleden  
den 5 September 1947.

Voorzien van de Laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie der Gelovige Zielen.

Zij was goed, zachtmoedig en gediensdig :  
een vrome moeder, en een nederig-behulp-  
zame grootmoeder ; een sterke vrouw die  
leefde in de vrees des Heren ; dankbaar in  
haar ziekte om de liefdevolle zorgen en de  
toewijding van haar kinderen.

Nu heeft God haar uit de rust van haar  
laatste levensdagen tot Zich geroepen:

Laten wij dan voor haar bidden :

“ Heer, geef haar de eeuwige rust en dat  
het eeuwige licht haar verschijne ...

(Ingangsgebed der doden-mis)

Duurbare zoon en schoondochter, klein-  
kinderen en familie : bidt voor mij. Geen  
vaarwel, maar : tot weerziens, in de eeuwige  
vreugden.

**BID DE VIER AKTEN**

*De familiën Matthys, De Lepeleer,  
en Porrewyck,*

*danken U voor de bliken van  
genegenheid hun betuigd bij  
het afsterven van hun gelief-  
de moeder, schoonmoeder,  
grootmoeder, zuster, tante,  
nicht en bloedverwante.*

.....  
Druk. De Schuyteneer, Lessensestraat, 12, Geeraardsb.