



VROOM AANDENKEN AAN

## **Stefaan MATTHIJS**

zoon van

**Frans en Bernisse VAN DER SNICKT,**

geboren te Opbrakel op 25 oktober 1971

en na een kortstondige ziekte overleden

in de kliniek Onze-Lieve-Vrouw Middelaars te Gent

op 22 januari 1988.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

De dood spaart jong noch oud, komt onvoorzien  
en kijkt voor niemand.

Heer God, Gij vroeg mij het leven terug. Ik  
onderwerp mij aan uw aanbiddelijke wil en buig  
het hoofd. Uw wil is geschied.

En wij die blijven kunnen alleen maar met  
de dichter zeggen: « Laat mij droef en treurig  
wezen, niemand zal mij ooit genezen, diepe  
ligt de wonde dáár ».

Inderdaad wij voelen het dáár, dat Stefaan ons  
ontnomen is. Wij ook buigen het hoofd, want

wij kunnen niet begrijpen; de zin van deze dood  
ontgaat ons helemaal. En toch willen wij danken,  
Heer, want alle leven komt van U en is voor U  
bestemd.

Lieve ouders en de vele andere, ik dank U  
voor uw liefde aan mij betoond en voor alles  
wat gij voor mij gedaan hebt en geweest zijt.

Familieleden, vrienden, klasgenoten en bureu,  
gedenk mij wanneer gij bidden zult.

Sint-Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families

MATTHIJS, VAN DER SNICKT,  
DETANT, VAN DE WALLE,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Namis: zondag 21 februari 1988 om 10.30 uur.

---

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel

