

Zalig zij die eenvoudig zijn van hart.



VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Adelin MATTHU

weduwnaar van Mevrouw
Anna MARTENS

geboren te Oudenaarde
op 2 augustus 1924

en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 12 april 1996,

gesterkt door de ziekenzalving
en het gebed van de Kerk.

De familie dankt voor uw medevoelen
en gebed.

Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Op het laatste van zijn leven, door de jaren en het verlies van zijn echtgenote een beetje vereenzaamd, werd Adelin omringd door de goede zorgen en de toewijding van heel veel mensen, die zich inspanden hem een menswaardig bestaan te bezorgen.

Veel verwachtte hij niet van het leven. Hij voelde zich geborgen in zijn eenvoudig bestaan en leefde tevreden en zonder veel zorgen in zijn eigen kleine, ontoegankelijke wereld.

Nu is hij overgegaan naar een nieuwe wereld van geluk, zoals hij hier in dit leven nooit kon bevroeden.

Dank aan allen die hem hebben bijgestaan. "Wat gij voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat hebt gij voor Mij gedaan".

God, in Uw liefde voor eenvoudige mensen, vragen wij U: Neem Adelin op in Uw woning, "waar plaats is voor velen".

Laat hem nu ervaren hoe Gij mild zijt en vol erbarmen.

Barmhartige God, wees hem genadig.