

De godsvrucht tot Maria is een onderpand van de zaligheid.
H. Joannes Dam.

+ BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Marie - Celina Matillard

Echtgenote van Mijnheer
Julien - Jozef Debroux,

geboren te Limal de 16 Maart 1874 en godvruchtig overleden te Zarlardinghe de 29 Januari 1954, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Onze werken alleen zullen ons in het ander leven volgen. Doen wij dan het goede terwijl wij tijd hebben.
Kerkel. Offic.

O Heer, wij danken U. Gij hadt ons een goede en onwaardeerbare moeder gegeven Gij hebt ze, volgens de schikkingen uwer Voorzienigheid tot U teruggeroepen. Gezien Gij het zo gewild hebt, dat uw heilige wil geschiede en uw Heilige Naam gezegend zij.
H. Lodew.

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, troost u bij de gedachte dat onze scheidung toch maar voor een tijd zal zijn ; dat wij elkander zullen wederzien in de hemel. Hebt dank voor uw genegenheid en liefderijke zorgen ; ik beveel u aan God ; en gij gedenkt mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.
R. I. P.

Drukk. De Croo, Overboelare.



De Familiën MATILLARD, DEBROUX, HULET en
GINION,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene

DANKEN U.