

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## EMILE MATTON

echtgenoot van Mevrouw

EMMA BUYSSE,

geboren te Huisse op 11 januari 1890 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 5 januari 1965, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Wijkmeester van de Bond van het H. Hart.

Een goede vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er U over zulk een vader te hebben gehad.

Een schoon gezin heeft hij met een onverdroten werkzaamheid als een flinke landbouwer grootgebracht. Hij was fier over zijn bedrijf en zoveel mensen heeft hij met raad en daad bijgestaan. En die raad wist hij zo sappig en pittig te geven.

Maar daarneven en op de eerste plaats was hij een diep gelovig man. Dat heeft hij tot uiting gebracht in alle eenvoud als wijkmeester van de Bond van het H. Hart. Die taak volbracht hij niet voor het oog van de mensen, maar wel uit diepe geloofsovertuiging voor de Heer.

Men mag zeggen dat hij met woord en daad steeds het voorbeeld was van eenvoudig kristelijk geloof en trouwe plichtsvervulling.

Vader, uw kinderen bewaren van U dat prachtbeeld waarin U hen zijt voorgegaan.

Duurbare echtgenote, beste kinderen en kleine kinderen, gij zijt mijn steun geweest en mijn troost door uw hartelijke liefde en dat was mijn geluk en mijn vreugde. Uw diepe liefde heb ik nog meer ondervonden de laatste maanden van mijn leven. Dank U in de Heer.

In dankbaar aandenken zullen én familieleden

én vrienden hem gedenken in hun gebeden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.



De families

MATTON,  
BUYSSE,  
VAN DORPE,  
DE DEKKER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.