

†

ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER

HECTOR MATTON

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Louise DE WAELE

geboren te Welden, op 10 maart 1897 en
godvruchtig overleden in het H. Hartziekenhuis
te Oudenaarde, op 9 april 1983,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Bestuurslid van de Ouderlingenbond.

—:—

Marcel en Agnes Matton-Dewaele,
kinderen en kleinkind,

Norbert en Rachel Dewaele-Matton en kinderen,
De families Matton, De Waele, Van Paemel,
Verhoeyen,

danken voor uw gebed en de troost van uw
medeleven.

Voorover, naar den grond gegroeid,
die haast hem hebben zal,
traag-traagskens met zijn' spade spoeit
en delft, in 't diepe dal,
de moegemoede, ontmergde man,
die schaars zijn hoofd nog heffen kan.

Hij werkt nochtans, en delft en doet
zijn beste, tot der dood,
die wacht naar hem en elders spoedt,
tot dat in heuren schoot
hij vallen zal, en willekom
bij God zijn, recht en sterk weerom.

O sterkheid, die, veel sterker als
de dood, op God vertrouwt;
die stadig ook diens slavenhals
zijne eigen woonsteê bouwt,
daar, vrij en blij hij wezen zal
bij U, o hope en troost van al!

(Guido Gezelle)

Namis : maandag 2 mei 1983 om 19.30 u.

Begrafenisdienst D'Hondt, Oudenaarde
Drukk. Hollaert, Oud.