

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Hilloné, Edmond, Napoleon MATTON

echtgenoot van Mevrouw Irma D'HAEYER,

geboren te Mater op 9 juli 1912 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethklinie te Zottegem op 19 december 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Zaakvoerder Tuincentrum Mavando

Verzekeringsmakelaar op rust

Beheerder V.Z.W. Saturnus

Lid van Neutrale Bond Gepensioneerden.

Zoals de trekvogels bij de nakende winter, de blauwe hemel en de zon opzoeken, zo heeft de betreurde Hilloné, bij het gure weder van vorst en sneeuw, dit aardse tranendal verwisseld met het hemels paradijs.

Een ondernemend man en vlijtig werker is van ons heengegaan. Met berekende inzet en noeste arbeid heeft hij samen met zijn echtgenote de weg voor zijn vijf kinderen geëffend en gereed gelegd, zoals Johannes de Doper het ons in deze adventstijd aanbeveelt.

Niet zonder grote smart zien moeder en kinderen vader vertrekken. Maar het is troost-

vol en bemoedigend te weten dat zijn leven gesierd was met rechtschapenheid en eenvoud. Zijn vroomheid was zonder vertoon en zijn vriendschap ongeveinsd. Dienst bewijzen was hem een waar genoegen. Hij bezat de onkreukbare moed en de spontane blijheid om over iedere tegenslag of beproeving heen te stappen, zodat verbittering in hem geen wortel kon schieten.

Geliefde echtgenote, ik dank U voor uw onverstoorbare goedheid en liefde. Onthoud dat ik met mijn laatste zoen U opnieuw alles schenken wou waarmee ik uw leven heb verblijd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, in ruil voor wat ik voor U deed, vraag ik geen vergelding, maar laat me U dat op het hart drukken : eert uw moeder en draagt zorg voor haar, haar leven lang.

Familieleden en vrienden, vaart allen wel en tot weerziens in de eeuwigheid.

Heer, ontferm U.

De families MATTON, DE MEULENEIRE,
D'HAEYER, VAN HOORDE,

danken U oprecht voor uw bliken van deelneming in de rouw die hen treft.

Begr. Van Asbroeck, St.-M.-Oudenhove
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel