



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Monique MATTON

echtgenote van de Heer Frans VAN DAMME

geboren te Oprakel op 26 december 1951
en in familiekring thuis overleden
op 25 januari 2000,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Verpleegster.

Moe,

we vertellen over jou
zonder ophouden
we dragen jou op handen
de meeste mensen zijn aardig
jij vooral en daarom zei pepe :
" monne mijn zonne "
en va zegt zo mooi van jou
" mijn meiske, vrouw van karakter "
jij was goed voor anderen

we herinneren ons
hoe wij thuiskwamen
dan de dagelijkse babbel,
de urenlange koffieklets
en jij luisterde en jij wist
jij voelde wie wij waren
wat wij onstuimig wilden
maar ook jij toonde wat je wou
waardoor het botste in het gepraat
wie had gelijk ? de waarheid is
dat de verstandhouding bleef
daar gingen we weer samen
jij ons moe en wij je hartekinderen
we voelen de koude en de droogte
nu jij er niet meer bent
we danken jou nat van tranen
dankbaar warm van binnen
uit weemoed en gemis

als het morgen lente is
hoe wordt de zomer zonder jou ?
we hebben toekomstplannen
we hebben je toch alles verteld
we moesten je niets verzwijgen
omdat jij zelf zo eerlijk was
weet je het nog ?

we noemen jou voor eeuwig
onze lieve moe

Anke en Sigrid

Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren
voor ons een troost, wij danken U ervoor.
De familie.