

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Eudoxie MAUROIT

weduwe van de

Heer François VERCLEYEN,

geboren te Vloesbergen op 11 september 1893 en godvruchtig overleden te Everbeek op 23 december 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Bij het heengaan van deze overledene treuren we daarom om iemand die ons dierbaar was, maar in geloof mogen we vertrouwen dat voor onze dierbare nu een nieuw en beter leven is angebroken.

Bidden we de Heer van leven en dood dat Hij haar barmhartig weze, haar vergeving schenke voor tekortkomingen en haar duizendmaal lone voor

het vele schone en goede in haar leven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor alles wat gij voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Ook U allen, mijn familieleden en vrienden dank ik voor uw genegenheid. Gedenkt mij in uw gebeden opdat de Heer mij moge opnemen in zijn Hemels Vaderhuis.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families MAUROIT, VERCLEYEN,
DURAND, JOURET,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek