

Zalig zij die in de Heer ontslapen.



TROOSTEND AANDENKEN AAN

Mevrouw

MARGUERITE MAUROIT

weduwe van de Heer

Jules Verleyen

geboren te Everbeek op 10 juli 1906 en overleden
te Halle, in de Sint Mariakliniek, op 1 juli 1972,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Voor de kristen is de dood niet het einde,
doch zijn sterfdag op aarde is zijn geboortedag
voor de hemel, want het is Kristus die gezegd
heeft: « Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in
Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven ».

Wij danken de Heer God om onze dierbare
moeder. Stil en bescheiden is haar leven voorbij-
gegaan; in Gods ogen is zij groot geweest om haar
eenvoud en oprechte plichtsbetrachting. Haar we-
gen waren schoon, haar hart was een bron van
goedheid en deugd. Als een kostbaar erfstuk be-
waren we in ons de herinnering aan moeder met
haar stichtende voorbeelden.

Mijn geliefden, familieleden en vrienden,
bidt voor mij, opdat ik na het leed van de laatste
tijd de vreugde moge ervaren van een gelukkig le-
ven bij de Heer.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

.....
Druk. Vw A. Modde

De families MAUROIT, VERLEYEN,
HAGEMAN en DE STERCKE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.