

†

BIDT VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Aloïs MEERSSCHAERT

Weduwnaar van Mevrouw
JULIA MARIA GABRIELS

geboren te Stekene op 9 maart 1896
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
H. Hartkliniek op 8 januari 1981.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Ere-Politiecommissaris der stad Deinze.

Adjutant der Rijkswacht op rust.

Ere-Voorzitter van de Nationale Confederatie

Politieke Gevangenen en Rechthebbenden
Afdeling Deinze.

Oudstrijder van de oorlogen 1914-1918
en 1940-1945.

Politiek Gevangene 1940-1945.

Overwinnings- en Herinneringsmedaille
van 1914-1918.

Militaire eretekens van 2e en 1e klas.

Gouden Medaille van de Orde van Leopold II.

Kruis van Politieke Gevangene (2 sterren).

Kruis van de gewapende Weerstand.

Burgerlijke Medaille van 1e klas.

Gouden Palmen der Kroonorde.

Medaille van Oorlogsvrijwilliger-Strijder
1940-1945.

Dokter en Mevrouw

Jozef MEERSSCHAERT-DE PAEMELAERE,

kinderen en kleinkinderen,

De Heer ir. René MEERSSCHAERT en kinderen,

De families MEERSSCHAERT-KLUSKENS

en GABRIELS-DE LEEUW

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Op gevorderde leeftijd heeft de beminde overledene op aarde afscheid genomen om op te gaan naar de Heer. Zijn lange levensloop werd gekenmerkt door trouw aan de Heer, innige gehechtheid aan zijn gezin en stipt behartigen van zijn taak.

Begaafd met een schrandere verstand, met een nuchter oordeel en een punktuële besluitvaardigheid, heeft hij zich immer ten volle ingezet om in vaak moeilijke omstandigheden, zijn ambt waar te nemen. Die eigenschappen werden in de herfst van het leven doordrongen met een grote mildheid.

Van zijn gezin heeft hij hartelijk en diep gehouden. Voor vrouw en kinderen heeft hij zich nooit enige moeite gespaard: zij waren zijn liefde en zijn fierheid. Het was dan ook een zware slag voor de sterke, bescheiden en nederige man, toen zijn geliefde echtgenote hem ontviel. Hij was een overtuigde, vurige gelovige, die in het gebed zijn sterkte vond. Met de hem eigen nauwgezetheid is hij destijds, als Erelid van de Bond van het H. Hart, in elke Bondsmissie, zonder één uitzondering, aanwezig geweest: voor hem kwam God werkelijk op de eerste plaats.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: U weet best hoe mijn hart U verpand was, hoe mijn gedachten en mijn vriendschap U waren toegewijd. Hebt dank om de wederkerige verkleefdheid. Over de dood heen, blijf ik van bij de Heer, met U verbonden.

Beste familieleden, vrienden en bekenden: houdt ook U mijn aandenken schroomvol in eer en bidt U eveneens voor mij.

„Kom, getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van de Heer.” (Evang.)

Begraf. Michels & Zoon, Deinze, tel. 86.11.14

Druk. Van Coppenolle