

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Alice, Marie-Thérèse MEERSCHAUT

weduwe van Philip, Marcel Van De Mergel,

geboren te Nederbrakel op 10 juli 1909 en  
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te  
Ronse op 30 juli 1987,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Een langdurige ziekte maakte een einde aan  
het leven van deze goede moeder. Gelaten,  
berustend, ja, opgewekt heeft zij de smarten  
en de pijn van het ziek-zijn gedragen en  
dat mogen wij een heldendaad noemen.

Schoon was haar leven omdat zij mocht te-  
rugzien op een leven van zorg en werk, van  
liefde en toewijding, van edelmoedigheid en  
opoffering. Alles heeft zij gegeven voor het  
geluk van haar gezin. Daarom werd zij door  
allen die haar kenden bemind.

Thans is hier op deze wereld haar taak vol-  
bracht van kommer en zorg, en is zij de  
lange weg der eeuwigheid ingegaan. Nu staat  
Alice voor de Heer. Zij was gehavend uit  
de strijd van het leven gekomen. Maar de  
Heer kijkt niet naar het uiterlijke van de  
mens. Hij kijkt naar wat binnen in het hart  
van elke mens aanwezig is.

Alice was een toegewijde moeder, die oog  
en hart had voor de kleine dingen van het  
leven. Misschien had ze de laatste dagen  
van haar leven nog zoveel te zeggen, maar  
dat was haar onmogelijk gemaakt. En toch  
was het goed om bij die goede moeder in  
stille te vertoeven. Het was een uitdrukking  
van haar ganse leven. In de onopvallendheid  
van het leven, toch sterk aanwezig te zijn.  
Haar vertrouwen op de Heer heeft haar ge-  
holpen om de laatste jaren met een blij  
gemoed, de last van het ziek-zijn op te ne-  
men. Zo heeft zij voor ons een voorbeeld  
gegeven, om als zwakke mens toch te ver-  
trouwen in een toekomst. Dierbare kinderen  
en kleinkinderen, de laatste jaren hebben jul-  
lie veel zorgen om mij gehad, jullie liefde  
en toewijding, jullie genegenheid heeft mij  
telkens nieuwe levensmoed gegeven, zodat  
ik door de pijn en de last toch opgewekt en  
blijf kon zijn. Blijf in diezelfde genegenheid  
voor elkaar en alle mensen zorgen. Dan  
kan ik met fierheid en blijheid terugzien.

Dierbare familie en vrienden, vaart wel. Eens  
zien we elkander weer.

De families

MEERSCHAUT, VAN DE MERGEL,  
LIMPENS, VAN DER STICHELEN,  
danken U

Namis : maandag 31 augustus om 19.30 u.

---

Begravenissen Piteraerents, Brakel  
Drukk. L. De Ruyver, Brakel