

Dat de zielen van de overledenen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Alfons - Emiel MEERSCHAUT

echtgenoot van Mevrouw
ANNA AUDOOR,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 2 juli 1922
en overleden te Zottegem op 16 nov. 1975,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

De Heer is mijn licht en mijn leidzman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ?
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Uw aanschijn Heer, tracht ik te zien.
Wil Uw gelaat niet verbergen voor mij.
(Ps. 27)

De woorden van de psalmist geven ons
hoopvolle en diepe gedachten..

Inderdaad, de dierbare overledene die ons
allen ontvallen is en wiens leven niet vrij
is geweest van last en ziekte, heeft nu alle

redenen deze gedachten tot de zijne te maken. God is het enige zinvolle antwoord en op Hem vertrouwen is de enige zekere basis. Alle menselijk pogen en de inspanningen van menselijke arbeid, alle goedbedoelde menselijke plannen blijven de broze onzekerheid dragen van menselijk falen.

Ook in dit leven kunnen wij de leerzame geschiedenis lezen van menselijke arbeid, zoekend naar geluk, en de broosheid van het resultaat.

Laten wij niet na vandaag onze gedachten en verlangens af te stemmen op de grote beslissende smeekbede die in de woorden van de psalmist zijn vervat : Wil luisteren Heer, wil uw gelaat niet verbergen voor mij.

Moge aan de dierbare overledene nu gegeven worden : de milde barmhartigheid van God.

Vergeeten wij niet : er is bij mensen nooit een afscheid. Er is altijd een blijvende band. Men heeft nooit gedaan met mens te zijn, ook niet met medemens te zijn.

De families MEERSCHAUT, HAEGEMAN,
AUDOOR, CREPIJN,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove