



In onvergankelijk geluk bij de Vader

moge rusten

MEVROUW

## **Anna - Theresia Meerschaut**

weduwe van de Heer

**ALFONS COESENS.**

Geboren te Nederbrakel op 17 januari 1898  
en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te (Op)brakel op 5 februari 1972,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Voor moeder is de goede strijd gestreden. Zij heeft haar geloof bewaard. Nu wacht haar de kroon der gerechtigheid, die God beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Met liefde heeft ze zich gewijd aan haar taak om anderen gelukkig te maken. Die liefde was sterker dan alle moeilijkheden van het leven. Ouder geworden en zwakker van gezondheid is zij de weg naar God gegaan. Nu is die weg ook voltooid en is zij ingegaan in de Vreugde van de Vader, waar zij ware rust mag vinden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld heb ik U gegeven. Ik ben gelukkig geweest om u en met u. IK dank u voor uw innige genegenheid en liefderijke zorgen. Eens zien wij elkaar voor het volle geluk weer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families MEERSCHAUT, COESENS,  
DETAND, UYTTERHAEGEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel