

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Bertha - Ursula MEERSCHAUT

weduwe van de Heer

Arthur-Joseph VAN DE MERGEL,

geboren te Michelbeke op 31 januari 1903
en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 6 april 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De Heer Jezus zegt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven ».

Na een lange ziekte is moeder naar de hemel. Ze heeft haar lijden geduldig gedragen. Ze heeft in haar leven veel gewerkt voor haar gezin en had een gouden hart. Waar ze kon was ze behulpzaam. Gelukkig degenen die zulk een moeder gehad hebben.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ik dank U voor al wat ge voor mij gedaan hebt. Gij waart mijn trots en mijn vreugde. Vergeet mijn raadgevingen en goede voorbeelden niet. Bemint elkander en bidt voor mij.

Ook dank aan het Wit-Gele Kruis en het hospitaal van Oudenaarde voor hun goede zorgen.

O. L. Vrouwke, bid voor onze gezinnen.

De families MEERSCHAUT, VAN DE MERGEL,
DE BOCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.