

O Kruis, in uw schaduw zal ik rusten.

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

Camilla MEERSCHAUT

weduwe van de Heer Oscar VAN DEN BERGHE

geboren te Nederbrakel op 8 december 1900
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
20 juni 1979, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten van de zieken.

Lid van de bond van de gepensioneerden
en van
verschillende godvruchtige genootschappen.

Een mens die geboren wordt staat voor een
totaal onbekende toekomst. Ons leven kan
blij en droef worden. Het kan kort zijn of
van lange duur. Als kristen mens weten we
echter dat we in Gods handen zijn en geleid
worden door zijn vaderlijke voorzienigheid.

Het leven van ons moeder heeft veel zon
gekend maar ook veel schaduw. Zij heeft
harde tijden meegemaakt, dagen van beproe-
ving en tegenslagen. Spijts alles bleef zij ge-
loven, hopen en beminnen. Want zij bezat
een edelmoedig karakter, zij behoorde tot
een generatie die met zeer weinig tevreden
was. Heel haar lange leven heeft zij op God
gebouwd en betrouwd en nooit is zij teleur-
gesteld.

Nu heeft zij de oproep van de Heer beant-
woord en is zij naar de Vader in de hemel
gegaan.

*Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank u voor uw genegenheid en
bezorgdheid. Over de dood heen blijven wij
met elkaar verbonden.*

Moge God u beschermen.

Albert VAN DEN BERGHE-DE CLERCQ Georgette, kinderen en
kleinkinderen,

Richard LAFORT-VAN DEN BERGHE Marie, kinderen en kleinkinderen,

Albert VAN WIJMEERSCH-VAN DEN BERGHE Bertha,

André DE TEMMERMAN-VAN DEN BERGHE Leona, kinderen en
kleinkinderen,

Armand DE CUBBER-VAN DEN BERGHE Jeannette en kind,

De families MEERSCHAUT, VAN DEN BERGHE, DE WEERDT,
TAILDEMAN,

danken u voor de gebeden
en blijken van deelneming.

de bleekere-de cubber, oudenaarde