



Naar het Volle Leven is heengegaan

MEVROUW

## Celeste - Anna MEERSCHAUT

echtgenote van Mijnheer

**Frans-Pieter DE VLEESCHAUWER**

geboren te Nederbrakel op 22 juni 1901 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel, op 1 juli  
1969, voorbereid door de HH. Sakramenten en  
de Pauselijke Zegen.

---

Het gelukkig samenleven van man en vrouw,  
werd plots door een ernstige ziekte verstoord  
om te eindigen in de aardse scheiding, waartoe  
wij allen bestemd zijn.

In deze droeve ogenblikken voelen wij sterk  
aan hoe hard die scheiding is, voor ons men-  
sen, die gemaakt zijn om te leven en daar zo  
vast aan houden. In deze ogenblikken ook, is  
het ons een troost en een kracht te weten, door  
ons geloof, dat wij inderdaad zullen voortle-  
ven, na onze aardse doorgang. Wij zijn geroe-  
pen door Gods' Liefde en getekend door het  
kindschap Gods' om eerst ten volle te leven,  
wanneer wij bij Hem zullen zijn. In geloof  
heeft deze vrouw en moeder zich voorbereid  
op deze roeping. Door haar liefde voor haar  
dierbaren heeft zij de oprechtheid en de trouw  
van haar geloof getoond en nu is zij in volle  
vertrouwen ingetreden, daar waar een Godde-  
lijke Vader haar wacht om aan haar Zijn eigen  
Geluk toe te vertrouwen. Daar wacht ook zij  
op ons, die haar aandenken heilig bewaren en  
haar voorbeeld met genegenheid volgen.

De families MEERSCHAUT, DE VLEESCHAU-  
WER, DE VLEESCHAUWER en HAUSTRAE-  
TE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.