



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Emma Meerschaut

weduwe van de Heer Remi D'HAEYER,

geboren te Nederbrakel op 9 juli 1905
en overleden in de Sint Franciscuskliniek
te Brakel-Oprakel op 22 januari 1987.

Liefste Moeder,

Na al die jaren die we samen hebben door-
gebracht, beseffen we nog meer hoe mooi
en goed het bij U is geweest.

Uw groot en goed hart, uw harde wil om
ons als steun te zijn, alsook de liefde om
ons in de goede baan te houden dringt zich
ten volle in het diepste van onszelf op, nu
U er niet meer bent.

Met alle krachten hebben wij getracht U bij
ons te houden, doch uw leven zonder uwe
Remi leek ondraaglijk geworden. We begrij-
pen het allemaal maar al te goed hoe hard
het is te moeten scheiden.

U bent nu terug samen in geest, in rust
en vrede. Maak U terug ten dienste met
God voor ons.

Lieve Mémé,

Uw vele grote gaven die U hebt wensen
door te geven als een goede grootmoeder,
zullen in ons blijven voortleven; wij zullen
trachten ze waar te maken in ons groeiend
leven.

Kris en Wim.

De families

MEERSCHAUT, UYTERHAEGEN,
D'HAEYER, DE BOCK,

danken U.

Namis : woensdag 11 februari om 19.30 u.

Begravenissen-Crematies Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel