

«Heer, maak mij tot een instrument van vrede.
Geef mij, Heer, vreugde, vrede en kracht
opdat ik anderen, vreugdevol,
vredig en krachtig kan helpen leven».
(gebed van Sint-Franciscus)

†

De goede God heeft tot Zich geroepen
zijn trouwe Bruid

ZUSTER BARTHOLOMEA

(Mejuffrouw Irma Meerschaut)

van de Zusters van Sint-Franciscus
te Opbrakel.

Zij werd geboren te Elst op 17 december 1911.
Zij sprak haar kloostergeloften uit op 12 april
1934 en overleed in de Sint-Franciscuskliniek
te Opbrakel op 12 februari 1983, voorbereid
en gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Onze Zuster Bartholomea ging op de voor-
avond van de Sint-Apolloniakermis te Elst
even stil als ze hier geboren en getogen leef-
de terug naar het Vaderhuis.

Heer, wij danken U
om het eenvoudige leven
van onze in-goede Zuster.
Met een oprecht hart,
met warme hartelijkheid,
een gulle lach, een milde blik
en kalm woord
maakte zij van haar dagen
een kantwerk van vreugde en vrede
ten dienste van medezusters en leerlingen.

Wij vragen U,
dat zij nu ten volle mag delen
in uw vreugde en vrede zonder einde.

Wij bidden U, Heer,
dat wij in ons leven iets bewaren
van haar biddend onder ons zijn
van haar zorgend ordelijk altijd stille bezig zijn
van haar kracht in het lijden
van haar bescheiden omgang
en gedegen inzet :
zusterlijk en zeer gehecht
aan haar dierbare familie.

H. Franciscus, bid voor ons !

De Eerwaarde Heer Directeur,
De Algemene Overste en de Zusters
van Sint-Franciscus,
De families Meerschaut - Kwembeke,

danken U voor uw gebed en medeleven.

de bleeckere - de cubber