

en in die geest zullen  
wij elkander weerzien

**IRMA MARIA  
MEERSCHAUT**

**St-Maria-Oudenhove 29 oktober 1906**

**Zottegem 24 november 1988**

---

Luk en Annemie Vandeputte-Vekeman  
Wim, Kaat en Tom  
Lieve Vekeman  
danken alle mensen die goed  
voor haar waren

Was jij eenzaam . . . soms  
in de stille uren  
alleen in de stad  
ver van je wieg, ver van het land

Je had je eigen weg gekozen  
je ging alleen het leven in  
met moed en vaste wil  
ver van je wieg, ver van het land

Je strooide liefde om je heen  
er stonden altijd snoepjes klaar  
maar had je niet een beetje heimwee  
naar je wieg en naar het land

Nu kan je rusten, lief tanteke  
alles is gereed, dus ga in vrede  
en wees gelukkig in je nieuwe leven  
dicht bij je wieg, dicht bij het land