

« Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken ».

(Mt 11,28).

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Jozef MEERSCHAUT

echtgenoot van Mevrouw

**Yvonne LATEUR**

geboren te Nederbrakel op 19 december 1915  
en godvruchtig, in familiekring, overleden te  
Opbrakel op 4 november 1993,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

†

De families

**MEERSCHAUT, LATEUR,  
UYTTERHAEGEN en BEECKAERT,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijven  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08

Na een langdurige ziekte kwam plots een einde aan het leven van deze eenvoudige man. Hij heeft met geduld en gelatenheid zijn ziekzijn gedragen en dat mogen wij een heldendaad noemen.

Wij weten hoe zwaar en haast onbegaanbaar zijn levensweg is geweest. Samen met zijn echtgenote, Yvonne, gaf Jozef in vreugde en pijn zijn beste krachten aan zijn gezin.

Jarenlang heeft Jozef als arbeider gewerkt in de elektriciteitsmaatschappij « Acec » te Charleroi.

Een zwaar kruis van lichamelijk lijden werd op zijn schouders gelegd. Hij heeft veel geleden, maar nooit klaagde hij, terwijl hij daar toch alle redenen toe had. Het was alsof hij met zijn lijden, anderen geen pijn wilde doen. Als iemand getekend was door het lijden, dan is het Jozef geweest. Maar ondanks al zijn lijden heeft hij zijn geloof in God bewaard en had hij alle hoop op Hem gesteld. Nu is hij naar zijn God en Heer teruggekeerd. Dank U God, voor de goede mens die we echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader mochten noemen.

Wij eren zijn gedachtenis en blijven hem biddend gedenken.

« Rust nu maar uit,  
je strijd is gestreden,  
je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Niemand begrijpt hoe je hebt geleden  
voor je in stilte bent heengegaan ».

Broeder Isidoor, bid voor hem.