

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS! AMEN.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

Leonic-Marguerite MEERSCHAUT

echtgenoot van

HENRI COESENS

geboren te Nederbrakel, den 1 December 1907 en
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen,
den 23 November 1946, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Kristene Vrouwengilde.

Ons hart is vervuld met diepe droefheid en grievede smart bij het aisterven van onze duurbare lechtgenoot en moeder. Verraderlijk en wreed is de ziekte op haar neergevallen en heeft haar al te vroeg ontrokken aan onze liefde en genegenheid.

O, Heer, ons hart breekt bij dezen harden slag en bittere tranen ontvloeien onze oogen, doch met kristelijke onderwerping en vurig geloof blijven wij op U betrouwen en herhalen: « Heer, uw heilige Wil geschiede ».

Vol hoop op genezing was zij, na langdurig lijden en kwelling heengegaan; weldra zou zij weerkeren en, eens hersteld, vol toewijding haar huiselijke taak hernemen. Helaas, voor zulke kwaal bleef menschelijke hulp en wetenschap onmachtig en onmeedoogend kwam de dood haar nog jonge leven breken.

Duurbare echtgenoot, pijnlijk valt die vroege scheiding en zwaar moet dit kruis op uwe schouders drukken; doch, draag het als een kristen man, en blijf, met vertrouwen in Gods hulp, voor de opvoeding van onze kinderen zorgen.

Geliefde kinderen, van uit den Hemel zal ik met onze kindjes aldaar en ook met vader over U waken.

Beminde Ouders, broeders, zusters en familie, gij waart mij steeds zoo diep genegen gedurende mijn leven, blijft mijner nu ook indachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

De vier akten.

7 j. afl.

12 j. afl.

Mijnheer HENRI COESENS ;

Mijnheer MARCEL COESENS ;

Mejuffre LISETTE COESENS ;

De Familiën MEERSCHAUT en COESENS,

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende
deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te
treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel