



Vroom en dankbaar aandenken aan
onze lieve papa

Louis MEERSSCHAUT

geboren te Oosterzele op 20 januari 1899
en er godvruchtig overleden op 14 septem-
ber 1988, gesterkt door het Sacrament der
zieken.

Hilda
Godelieve
Lucie
Frans en Lydie
Maria en Simon
Jacqueline en Robert
Roger en Christelle
Karel en Rita
Cecile en René
De families Meersschaut - Impens

danken voor uw gebed
en uw bliken van deelneming.

Lieve papa

Dit afscheid hadden we verwacht, wij wisten dat je zachtjes van ons heen zou gaan, en toch... je dood blijft vreemd voor ons, vol huiver en vol pijn. Maar 't beeld dat we van je hebben brengt ons tedere troost: de herinnering aan een sterke en milde man, wiens krachtig woord nooit hard en altijd eerlijk was, wiens glimlach was als een zonnebries door 't rijpe graan; de herinnering aan een vader die zich gedragen wist door Gods barmhartigheid.

We zien je nog in je hoge witte molen. Jij was voor ons een God gelijk, wanneer je de wieken krachtig slaan liet op de adem van de wind. En toen je met ons aanzat aan de lange boerentafel, waren we je dankbaar om het brood dat je voor ons brak.

En later, toen mama reeds was heengegaan, zien we je wandelend door je bloemen gaan. Je bleef wie je was, vriendelijk en warm, iemand die niet veel sprak, maar wiens woord rijk aan inhoud was.

Als je op het laatst langzaam opstond uit je zetel, nog steeds zo recht als je had geleefd, dan zagen we in jou niet de oude man, maar de milde vader die biddend zijn taak tot 't einde had volbracht.

Begrav. J. Wanzeele, Dorp, Oosterzele, 62 56 47
Druk. De As, Oosterzele, (091) 62 70 01