

God is de Herder die waakt over mij.

†

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

MARIA - ANNA MEERSCHAUT

echtgenote van de Heer

KAREL DE BOSSCHER

*geboren te Michelbeke de 30 augustus 1898  
en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus  
Kliniek te Opbrakel de 28 oktober 1967,  
voorzien van het H. Sakrament der zieken.*

Rustig volhardend heeft zij haar levenstaak volbracht. Nog was zij in de mis zondag 11. met alle valiede gelovigen, nu worden wij opgeroepen om voor haar te bidden. Leven en dood geven elkaar de hand. Zij genoot, omringd van haar geliefden een welverdienende oude dag; de vrouw, de moeder was er nog, nu zal het anders zijn, zij zal gemist worden. Haar plaats was hier, zeggen wij. God zegt haar plaats is „hier“. Zo is het geschikt dat elkeen „gaat“ en gelukkig niet weet, waar of wanneer. Toch is daar voor elkeen het einde, onverwacht. Hier op aarde heeft niemand een blijvende plaats. Wij geloven dat de Heer ons de blijvende plaats voorbehoudt in Zijn Rijk. Daarom bidden wij voor onze overledenen.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-

ren, nu beleeft gij een allerzielendag die gij nooit zult vergeten, door ons gebed blijven wij één, samen over de dood heen. Vergeet mij niet en blijft voor elkaar een hulp en een steun, zo alleen kunt gij mijn afwezigheid goed maken. God zegene en beware u allen.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij!

---

Heer Karel DE BOSSCHER,  
Heer Henri DE BOSSCHER,  
Heer en Mevrouw Albert ROMEYNS-DE  
BOSSCHER en kinderen,  
Heer en Mevrouw Jozef VANHEE-DE BOS-  
SCHER en dochter,  
De families MEERSCHAUT, DE BOSSCHER,  
DE BOCK en HAUSTRAETE,

*danken U oprecht voor uw ge-  
beden en blijken van deelne-  
ming.*