

De Heer is verrezen ! Alleluia alleluia !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

REMI MEERSCHAUT

weduwnaar van Mevrouw
MARTHA VAN DE CASTEELE

geboren te St.-Blasius-Boekel, op 9 januari
1900 en godvruchtig overleden in het
O. L. Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde
op 1 april 1980.

Gesterkt door de HH. Sakramenten
Lid van de Voortplanting van het Geloof, van
de Confrerie van de H. Margarita, van de H.
Hartbond en van de Christelijke Bond der
Gepensioneerden.

In de Goede Week, waarin wij in het bijzonder het lijden en de dood van de Heer gedenken, heeft Remi zijn korte lijden en dood gekend. Op deze Paasmaandag, waarop wij de paasvreugde van de verrijzenis van de Heer vieren, vertrouwen wij erop dat hij de eeuwige paasvreugde is ingetreden. Met reden veronderstellen we dit omdat de dierbare overledene toch altijd een goed christenmens was die er zijn vreugde in vond iedere week stipt naar de Zondagmis te komen zo lang hij kon. En dit was zeer lang : tot in zijn hoge ouderdom.

« De maat van ons leven is zeventig jaar, of als wij heel sterk zijn tachtig » (ps. 90,10) leert ons de bijbel in het boek der psalmen. Remi was dus bij de « heel sterken ». Tot op de laatste dag helder van geest is zijn verzwakt hart bezweken en is hij stilltjes uitgegaan.

Hij was een man van de goede oude stempel : christelijk en kerkelijk, zijn gading vindend in het boerenwerk, gezellig in de omgang.

Als kinderen danken we de Heer dat Hij onze goede vader zo lang en zo goed heeft bewaard in ons midden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u op mijn beurt voor uw kinderlijke genegenheid en zorgen. Het moge u goed gaan. Samen met uw moeder - grootmoeder Martha verwachten wij u in het hemels vaderhuis.

Dierbare broers, schoonbroers, schoonzusters, verwanten, geburen en vrienden, aan allen mijn beste dank voor uw gebeden en medeleven.

Tot weerziens in het hemels vaderhuis.

De families

**MEERSCHAUT, VAN WITTENBERGE,
VAN DE CASTEELE en DE SPIEGELEER,**
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.