

†

God heeft in de vreugde van de hemel opgenomen

MEVROUW

VICTORINE MEERSCHAUT

weduwe van de Heer

RENE SPITAELS

geboren te Nederbrakel de 1 maart 1889 en er godvruchtig overleden de 11 februari 1968, gesteerd door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

De dood geeft de mens zalige lessen: hij leert ons hoe klein wij zijn voor God; hoe kort het leven is voor de eeuwigheid; hij spaart niemand en al de menselijke pogingen zijn vruchteloos. (H. Alph.)

De dierbare overledene heeft steeds getracht in haar leven te zijn, zoals zij verlangde gevonden te worden in het uur van haar dood. Vreemd aan de ijdelheden van deze wereld, leidde zij een leven vol werkzaamheid. In stilte is zij van ons heengegaan.

Dierbare kinderen, gaarne had ik nog enige jaren bij U gebleven, doch God heeft er anders over beschikt.

Met U heb ik lief en leed gedeeld; matig uw droefheid, onze scheiding is slechts tijdelijk; ik verwacht U in de hemel om samen het eeuwig geluk te genieten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Gilbert DE STAERCKE-SPITAELS, kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Oscar SPITAELS-DE CLERCQ en kinderen,
Heer en Mevrouw Jozef GERARDIE-SPITAELS, kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Albert SPITAELS-HAEGEMAN en kind,
Heer en Mevrouw Alfons SPITAELS-POLLEZ en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families MEERSCHAUT, DE WEERDT, SPITAELS en DE VOS;

DANKEN U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.