



Dankbare herinnering aan

de heer

WILLY GUSTAAF MEERSSCHAUT

echtgenoot van mevrouw Godelieve Vekeman

geboren te Balegem op 16 augustus 1942
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 7 februari 1992

gesterkt met de H. ziekenzalving.

Lid van toneelkring 't Rad van Elene

Best Willy,

Het is alsof we je met ons allen nog een laatste brief willen schrijven, een laatste woord van dank willen sturen. Een danken, dat je thans, hemels ver van hier, in ons droevig hart zult lezen.

Willy, wij kennen je allen als een stille man, nooit opdringerig, maar eens opgenomen in de kring van familie, kollega's of vrienden was jij een stille, nooit aflatende kracht. Je gezicht kon zo gelukkig stralen als je anderen een helpende hand kon toesteken. Iemand kwetsen, dat kende jij nooit, iemand blijvend steunen was je warmmenselijk devies.

Je werd ziek en je droeg dat zware kruis moedig, niemand heb je op je lijdensweg willen lastig vallen. Je verstopte je ziektepijn achter een blij gemoed, je vond daardoor zelfs nieuwe levensmoed.

Je monterde helemaal op toen je in je geliefde toneelkring 't Rad, je terug helemaal kon geven, je schilderde, je nagelde, je was er altijd en overal, met je zonnige lach, nooit moe, eerder dankbaar dat je weer onder vrienden waart.

Wij voelden ons allen zo gelukkig omdat we je helemaal zagen opfleuren... en dan plots word je zo vroeg uit die kring van al je geliefden weggeroepen.

Wij wilden je nog zoveel zeggen, vooral zo oprecht danken voor al je liefde in je gezin, voor je stille kracht, voor je warm hart, voor je edele moed, voor je gemeende vriendschap.

Liefste Willy, je vrouwtje, je liefste Katrien, je moeder en heel je familie treuren omdat je hen zo jong moet verlaten, maar in hun gebed tot de Heer, die jij steeds zo trouw gediend hebt, vinden ze zachte troost.

Ook je vrienden en kollega's staan er sprakeloos droevig bij, maar samen met al je geliefden zoeken ze steun in dat onvergetelijke beeld van jou, dat jij hen hier voor altijd achtergelaten hebt: een plichtsbewuste echtgenoot, een lieve vader, een stille, nederige en oprechte vriend, die een zo hartelijke liefdevolle warmte kon uitstralen.

We zeggen je, met pijn in het hart, nog een laatste vaarwel... Rust zacht, lieve man, lieve pa, lieve zoon, goede vriend...

De families Meersschant, Vekeman, Seeuws, De Moor danken u oprecht om uw meelevens, uw gebed, uw troostend woord.

Elene, 15 februari 1992