

Op de Heer stel ik mijn hoop.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA MEERSCHMAN

weduwe van de Heer

GEORGES DE RUYVER

geboren te Velzeke op 25 maart 1895
en godvruchtig overleden
in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 27 januari 1980,
gesterkt door het Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gewezen bestuurslid van K.V.L.V.
Lid van K.B.G.

De dierbare overledene was een goede moeder, bezorgd om de haren. Voor hen heeft zij geleefd en zichzelf gegeven vol toewijding en edelmoedigheid. Zij had een overtuigd diep kristelijk geloof en zij leefde volgens de geboden van God. Zo bezat zij in haar hart steeds een stille vreugde en was zij voor de andere mensen een uitstraling van blijde levensmoed. Haar schoon en heilig leven werd besloten met een rustig zalig sterven. Dit afscheid is geen vernietiging maar het is naar de Heer toegaan. En de Heer zal haar met open armen ontvangen en haar belonen voor al het goede dat zij deed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u hartelijk om uw genegenheid. Over het graf heen blijven wij met elkaar verbonden in de Heer. Bid gij Hem om barmhartigheid voor de fouten van mijn leven, ik smeeek Hem om zijn zegen en genade voor u allen. Beste familieleden en geburen, heb dank voor uw trouwe vriendschap. Mogen wij eenmaal samen voor eeuwig deelachtig zijn aan de hemelse heerlijkheid.

Heer Jezus Christus, Gij zijt de vertroosting van de gelovigen, naar U heeft Simeon uitgezien, openbaar U aan allen die na hun dood op U wachten. Schenk ons uw licht en uw heil.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De Heer en Mevrouw
Carlos Van De Maele-(De Ruyver†) De
Ruyver en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Valère Van De Maele-De Ruyver
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Lucien De Rouck-De Ruyver en kinderen,

De families Meerschman, De Ruyver.
De Decker en De Ridder

danken allen van wie zij de beloften
van gebed en blijken van troostende
sympathie mochten ontvangen.

Otte