

O Vader. ééne bede
Slechts ééne vragen wij:
Dat in uw Hemelstede
Haar ziel voor eeuwig zalig zij!

†

Laten wij bidden voor de zielernst

van Mevrouw

Clothilde MEERSMAN

echtgenote van Mijnheer

Emiel VAN DER MEULEN

geboren te Erwetegem, de 4 Juni 1876 en aldaar
godvruchtig overleden, de 8 December 1952,
gestrooft en gesterkt door de Genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van alle godvruchtige Genootschappen.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan
het leven van deze goede, voortreffelijke moeder.

Gelaten, berustend in de Heer, ja opgewekt heeft
zij de smarten van het ziek-zijn gedragen en dat
mogen wij een heldendaad noemen die de goede
God in Zijn Hemel rijkelijk zal belonen. En wat
nog schoner is, onder al haar lijden bleef zij moeder
aldoor bezorgd en bekommerd voor het geestelijk
en tijdelijk welzijn van haar man en kinderen. Met
recht zijn daarom allen bedroefd want met haar
daalt ook zoveel goedheid en zoveel geluk in het
kille graf neer.

Mijn trouwe echtgenoot, lieve kinderen en fami-
lieleden ik was graag bij u gebleven, maar ik ge-
hoorzaam graag en gewillig aan Gods stem die mij
roept Ik dank u allen, want tot het einde van mijn
leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt.
Onthoudt mijn vermaningen, blijft trouw al uw
plichten vervullen, vanuit de Hemel zal ik uw doen
en laten nagaan en u ondersteunen in de strijd die
het leven is.

Blijven wij aanhoudend bidden voor elkaar, dan
blijven wij ook met elkander verenigd.

Uitg. R. Van Der Linden, Erwetegem

Mijnheer Emiel VAN DER MEULEN ;
Mevrouw Marie-Louise VAN DER MEULEN ;
Mijnheer en Mevrouw Valère VAN DER MEULEN -
DROESBEKE en kinderen Simon en Emiel ;
Mijnheer en Mevrouw Hiloné VAN DER MEULEN-VAN
PETEGEM en kind Ghislain ;
Mevrouw Agnes VAN DER MEULEN ;
De familiën MEERSMAN, VAN DER MEULEN, VAN DE
VELDE en HOEBEKE

*danken U van harte voor de bliken van
christelijke deelneming en gebeden.*