

'Uw wil geschiede!'

O Vader, rijk aan deugd,
Gij waart ons aller vreugd...
Te midden waakzaam zorgen,
van in de vroege morgen
waart gij op ons bedacht...
Rust nu ten hemel zacht...

†

Gelovig en dankbaar aandenken aan

Hector MEERSMAN

Weduwnaar van Clara LAGAERT.

Geboren te Strijpen op 21 november 1896, en overleden te Oosterzele op 7 maart 1985, in gelovige aanvaarding gesterkt door de Heilige Sakramenten en de Apostolische Zegen.

Vereremerkt met het Sint-Bavo Ereteken van ons Bisdom.

Lid van vele godvruchtige verenigingen.

Hector, een vader om nooit te vergeten, een mens om van te houden, een kristen uit één stuk met alle blijheid die het Evangelie van ons Heer aan mensen kan meegeven!

Wij zijn U allen dankbaar, om de glimlach die Gij aan het leven van de mensen zo spontaan en gul hebt gegeven. Gij en moeder zaliger hebt ons verwend met Uw vanzelfsprekend voorbeeld en blijde fierheid over alles wat goed is tussen mensen. Uw gezond optimisme over mensen en dingen, over Uw geloof en Uw Kerk

kon steeds spontaan zoveel goed naar voor schuiven, dat de schaduwen er vanzelf bij verdwenen. Uw gebed had iets van samenspraak met God, uw Heer, uw leven was er het trouwe evenbeeld van: werken in en aan Gods Rijk door ijver en door dienst aan mensen, door onbaatzuchtige hand aan al wie beroep deed op u, uw ervaring en uw kennis. Hector, gij hebt Gods wil in uw leven een levend gezicht gegeven!

Dat Gods wil mag geschieden moet zoiets betekenen, zoals gij het leven hebt geleefd: trouw, betrouwbaar, recht, begrijpend en verdraagzaam en écht doen om wél te doen volgens Gods wet en de inspraak van het geweten.

Uw parochie en kerk, hoe fier waart ge erop, dank u, in naam van alle parochianen, voor de diensten.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u dat gij ons voorbeeld zo goed volgt en beleeft. Uw aller aanwezigheid en gebed rond mijn ziekbed waren er de dankbare tekenen van. Dank, dat ik bij u mocht leven en sterven. God zegene u daarvoor.

Beste familie, buren en medeparochianen, ten afscheid groet ik u: vaart wel in Gods vrede.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

De families MEERSMAN, LAGAERT,
SAELENS en VERBRUGGEN

**danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid.**

Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47
Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele