

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LODEWIJK MEERSMAN,

weduwnaar van Mevrouw

IRMA MARIE BOHYN,

geboren te Kruishoutem, de 18 december 1868 en
aldaar godvruchtig overleden de 8 juli 1956, voor-
zien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

"Door de vrees des Heren zullen uw jaren vermenigvuldigd en de dagen van uw leven verheugd worden."
Prov. IV

Hoe zijn deze wijze woorden der H. Schrift geheel toepasselijk op deze duurzame overledene.

"In de vrees des Heren, heeft hij geleefd: hij werd er in opgevoed door brave kristene ouders. De vrees des Heren dat betekende voor Hem gedurende gans zijn leven: eerbied en ontzag voor Gods Majesteit, vertrouwen in Zijn oneindige goedheid, maar vooral liefde en dank voor Gods onuitsprekelijke liefde, zoals die zich openbaard in de liefde van den Heer Jezus-Christus. Zijn liefde en dank heeft hij gedurende gans zijn leven getoond door zijn trouw aan alle plichten als kristenmens, huisvader en zakenman en door de liefdedaden, die toch altijd de hoogste en oprechtste liefdebewijzen zijn. Bij hoevele stervende mensen heeft hij gewaakt en gebeden en de laatste liefdediensten bewezen, zelfs bij zieken die leden aan besmettelijke ziekten en menselijker wijze werden geschuwd!

Hij was minzaam en rechtvaardig in zijn omgang en was voor lach en leute ten gepaste tijde. Zo was hij bemind door de zijnen en door al die hem kenden. 'n Hoge ouderdom mocht hij bereiken, omringd door de niets ontziende zorgen en liefdeblijken zijner kinderen. Schoon was zijn leven; zacht zijn heengaan. De Heer lone honderdvoudig zijn trouwe dienaar.

Geliefde Kinderen, God zegene U om al wat gij voor mij gedaan hebt - U vooral mijn dochter en zoon met wie ik zovele jaren in geluk en vrede mocht doorbrengen. Doet steeds wat gij van mij gezien en gehoord hebt. Tot wederziens hierboven!

Duurbare Familieleiden en Vrienden gunt mij ook als laatste liefdeblijk een goed gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil, 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, 7 j. afl.

Diep getroffen door uw blijken van deelneming in de droefheid die hen komt te treffen danken U van harte

Mejuffer Urbanie MEERSMAN,

Heer Jules MEERSMAN,

Heer en Mevrouw André MEERSMAN-DE CONINCK en kinderen,

Heer en Mevrouw Paul D'HONDT-MEERSMAN en kinderen,

De familiën MEERSMAN en BOHYN.