

Wie in Mij gelooft al sterft hij ook, zal leven.
S. Jan XI



BID VOOR DE ZIELERUST

van zaliger

Mijnheer Egidius, Josephus MEERT

weduwnaar van

Catharina, Paulina MOSTINCKX

geboren te Itterbeek, de 23 april 1877 en godvruchtig
overleden te Dilbeek, de 21 maart 1961,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De dood is verkieslijk boven een bitter leven en
de eeuwige rust boven voortdurende ziekelijkheid.
Eccl. XXX, 17.

Door veel lijden en kwellingen moet men het rijk
Gods binnentreden: geen andere weg leidt ons tot
het leven dan de weg van het Kruis.

In Christus, onze Heer, is voor ons de hoop op
een zalige verrijzenis opgegaan, zodat wij, die
treuren wegens het zeker vooruitzicht van de dood,
onze troost vinden in de belofte van de toekomstige
onsterfelijkheid. Want voor uw gelovigen, Heer,
krijgt het leven een andere gestalte, het wordt niet
weggenomen, en, wanneer het huis van dit aards
verblijf is ingestort, wordt in de hemel een eeuwige
woonstede verkregen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en
goede zorgen. God die zo goed voor mij was zal u
hierom belonen. Bidt veel voor mij.

*Jezus, Maria en Jozef, laat mijn ziel in vrede in
uw gezelschap rusten.*
300 d. afl.

Druk. Em. Tiebout, Dilbeek

Mijnheer en Mevrouw Jean LELIE-MEERT, kinderen
en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Jean MEERT-KESTEMONT,
kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Frans DE MESMAEKER-
MEERT, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Emiel MEERT-BARS, kin-
deren en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw René MEERT-VAN
DAMME, kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Joseph MEERT-DE
MESMAEKER, kinderen en kleinkind;

De familiën MEERT, MOSTINCKX, DE WAEL en
VAN NIEUWENHOVEN,

zeer getroffen door uw bliken van deel-
neming in derouw die hun treft, bedanken
U oprecht.