



BID VOOR DE ZIEL VAN

JONGEHEER

LUC MEERT

geboren te Melle de 22 augustus 1950 en na een ongeval overleden te Gent de 15 mei 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Roemt niet op de dag van morgen, gij weet immers niet of gij hem nog zult zien.

Hier kan geen mensentroost helpen, hier hebben wij alleen het hoofd te buigen voor Gods ondoorgroendelijke raadsbesluiten en al snikkend maar in volle overgave de Wil van de Vader aanvaarden.

De dood sloeg blindelings toe, het was voor de familieleden en talrijke vrienden een zware slag. Hij was een liefhebbende zoon, een onvergane broeder, een goede werkmakker en vriend.

Hij was op een leeftijd gekomen dat iedere jongen, werkzaam en gedienschtig zoals hij was, met recht op een schone toekomst kon hopen.

Zéér zwaar weegt deze pijnlijke beproeving op de schouders van een moeder die hard kommerde en zwoegde om haar zoon de weg te banen door het leven.

Wat een bittere ontgoocheling, als haar zoon in de bloei der jaren sterft. Nadat schier alle zorgen van de opvoeding achter de rug zijn. Des te groter is haar smart omdat zij een flinke jongen verliest die in staat bleek, zijn moeder gelukkig te maken door zijn noeste arbeid en zijn minzame omgang. In haar totale ontmoediging ziet zij vol onbegrip op naar de Heer. Alleen haar geloof zal haar in staat stellen de zoveelste maar ook de zwaarste beproeving moedig te dragen. Want het geloof overtuigt haar, dat de Heer, die mild is in erbarmen, zich over haar

jongen zal ontfermen.

Liefste moeder, dank voor al uw goede zorgen, voor al uw tedere liefde in mijn korte levensloop.

Dierbare zuster en schoonbroeder, gij ook Sandra en Miranda, denkt soms aan uw oom en peter die zo vroeg is heengegaan.

Beste familie en vrienden, vaarwel, schenkt mij een groot en gebed.



Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De Familie

Rouwondern. F. MAES - Tel. 28.29.53