

De dood is het einde aller kwalen en het begin van ons toekomstig leven. Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft. H. Aug.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †  
Mevrouw

## Maria-Elisabeth MEERT

Echtgenoot van Mijnheer

### Joannes-Amandus SCHOUKENS

geboren te Dilbeek, den 6 Maart 1876,  
godvruchtig overleden in het Burgerlijk Gasthuis  
te Etterbeek, den 8 Februari 1948,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

→ o ←

Zij was een vrouw van groot geloof; zij diende den Heer in alle eenvoud, niet voor 't oog der menschen, maar omdat zij wist, begreep en overtuigd was dat het zoo zijn moest.

Gezegend zij de Heer die in mijn ouderdom mijn steun was en mij niet verliet als mijn krachten zich begaven.

Teergeliefde Echtgenoot, zoo innig was de band welke ons heeft vereenigd dat zelfs de dood hem nooit kan breken; wel heeft hij ons lichamelijk en voorloopig kunnen scheiden en daarom is deze beproeving voor U zoo bitter... laat de droefheid uw hart niet overmeesteren en treur niet gelijk zij die geene hoop hebben... Vaarwel en bid voor mij.

Duurbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten, vaartwel. U verlatende vraag ik geen tranen, maar gebeden en goede werken, en ik verzeker U, dat ik U niet zal vergeten bij Hem dien ik smeeke onze harten voor altijd te willen vereenigen in zijn goddelijk Hart.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St.-Pieter te Etterbeek, op Donderdag 12 Februari, te 10 uur.

De familiën MEERT,  
SCHOUKENS,  
LONGIN  
en DE KOCKER,

zeer getroffen door de bliken van innige deelneming, danken U van harte.

---

St-Martens-Bodegem, Frans Schoukens, koster.