

Het is de goede God die deze Moeder tot Zich
roept : dat Hij doe wat goed is in zijn ogen.
I Reg. III, 18.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

Maria-Ludovica MEERT

Echtgenote van Mijnheer

Victor MOSTINCKX

geboren te Ternat, de 16 September 1876
en na een langdurige ziekte godvruchtig overleden
te St-Martens-Bodegem, de 21 December 1953,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Haar roem is de getuigenis van haar geweten
dat zij hier op aarde in de eenvoudigheid des har-
ten voor God geleefd heeft. II Cor, I, 12.

De Heer gunde haar de genade der beproeving
en de verdienste van een langen smartvol lijden.
Mocht dan in haar Gods woord bewaarheid wor-
den : « zoals het goud in de smeltkroes, zo loutert
God zijn uitverkorenen. »

Vaarwel, dierbare Echtgenoot, de slag die u
treft is zwaar, heb dank voor de liefderijke zorgen
waarmede gij mij zo mild hebt overladen. Ik zeg U
tot wederziens in de Hemel.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik zal nooit
vergeten wat gij voor mij gedaan hebt. Ik weet dat
mijn dood uw hart met droefheid zal vervullen,
maar troost U, ik leef nu gelukkig in een beter
Vaderland, hierboven in de Hemel zal ik voor u
bidden en u beminnen, gelijk ik u altijd bemind heb
op aarde.

En gij allen, geliefde Bloedverwanten en Vrien-
den, gedenkt mij in uw gebeden, ik ook zal u niet
vergeten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De familie MEERT,
MOSTINCKX,
RAMPPELBERG,
VAN HUMBEEK
en DE BEUL,
bedanken voor uw
blijken van deelneming.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.