

De dood is de weg tot het leven

Bewaar in uwe herinnering en  
gedenk in uw gebeden

DE HEER

## ALBERT MEESENS

echtgenoot van Mevrouw  
GERMAINE HAELTERMAN

geboren te Welle op 4 april 1890 en overleden  
te Aalst op 27 juni 1975

---

Na een lange, welverdiende rust is de dierbare overledene in de Heer ontslapen, na zich rustig op de dood te hebben voorbereid.

De rechtvaardige sterft vol betrouwen op God, zijn dood is immers een overgang tot een beter, eeuwig leven.

Wat is het leven van de mens op aarde! Een tijd van hopen en streven, van werken en strijden, van schreien en lijden.

Lieve echtgenote, dochter, kleinkinderen, familie en allen die mij dierbaar waart, houdt mijn gedachtenis in eer.

Mevrouw Albert Meesens - Haelterman  
Mevrouw Emery De Saedeleer - Meesens  
De heer Guy De Saedeleer en  
Juffrouw Monique Martens

zeggen oprecht dank voor uw gebed en betoon van medevoelen.

---

Begrav. W. Depoorter - Denderleeuw