

Zalig die sterven in de Heer.

†

TOT TROUWE GEDACHTENIS
VAN DE HEER

Arthur Petrus MEEUS

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN GOETHEM

Geboren te Temse op 11 december 1911
en aldaar overleden op 8 juli 1980.

„Zalig de dienaar die de Heer bij zijn komst wakend zal hebben gevonden.”

Arthur werd gans onverwacht van zijn geliefden en zijn vrienden weggenomen, gestolen door „de dief in de nacht.” Toch zal de dood weinigen bereid gevonden hebben als hem. Hij was een trouwe dienaar van de Heer, wiens wil en woord hem heilig waren. Hij was een moedig man, die voor klagen en misbaar, ook in de moeilijkste momenten, niet veel tijd overhad, maar zich met alle krachten inzette om daadwerkelijk te helpen.

Hij was innig goed van hart voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Minder om zichzelf dan om hen zou hij tegen dit sterven hebben opgezien. Zijn eenvoud en oprechtheid, zijn dienstvaardige goedheid hebben hem de vriendschap van velen gewonnen.

Arthur is nu binnen getreden in de Stad van God, de tempel door God gereinigd, om er de plaats in te nemen, die de Heer voor hem heeft bereid. Dat is het vertrouwen en de troost van de zijnen, en van allen, die hem gaarne mochten. Biddend in God zal hij hen met liefdevolle aandacht immer en overal nabij zijn.



Uw bliken van deelneming schonken ons veel troost en Uw gebed was een kostbare hulp voor onze geliefde overledene.

Daarvoor danken U van harte :

Mevrouw Arthur MEEUS-VAN GOETHEM,
kinderen en kleinkinderen.

De families MEEUS, VAN GOETHEM,
VAN HAELST en HEIRBAUT.

Drukk. Delta. - Begr. Fr. Gyselinck, Temse