

Het offer dat Gij ons vraagt, O Heer, is pijnlijk; maar wij onderwerpen ons aan uw heilige Wil.



**DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW**

**Cecile, Gabriëlle, Melanie
MEGANCK**

echtgenote van de Heer
Henri PIETERAERENTS

geboren te Nederbrakel op 5 juli 1899 en er
schielijk overleden op 9 maart 1969, gezalfd
met de H. Olie.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschap-
pen.

De vrome overledene heeft in alle eenvoud
een christelijk leven geleid; Zij geloofde in
de Heer, Die ons voorging op zijn kruisweg en
tevens onze kracht is om diezelfde weg te gaan.

Met hem leefde zij verbonden, in de regel-
matige ontmoeting door de eucharistie. Aan
Hem behoorde zij toe en thans moge zij de
vreugde kennen, dat "voor hen, die Jezus
Christus toebehoren, er geen veroordeling meer
bestaat, omdat Jezus ook haar heeft bevrijd
van de wet van zonde en dood". Om het trou-
we bewaren van haar geloof, als het grote "ta-
lent" haar door de Heer geschonken, moge zij
de verzekering ontvangen van Hem: "Goede
en trouwe dienares, ga binnen in de vreugde
van uw Heer".

Dierbare echtgenoot, wij hebben voor mekaar
geofferd, daarom was ons geluk zo schoon;
heb dank voor uw steun, uw werkzaamheid
en uw diepe genegenheid.

Dierbare familie en vrienden, weest mijn
ziel indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families MEGANCK, PIETERAERENTS, OT-
TE en DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel