

"Vader, Uw Rijk kome !,,

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

Emile Modeste Guillaume

MEGANCK

weduwnaar van Mevrouw

ANGÈLE VERLEYEN

echtgenoot van Mevrouw

VALÉRIE LEFEBVRE

geboren te Everbeek op 21 augustus 1898 en er schie-
lijk overleden op 13 januari 1964.

Voorzien van het H. Oliesel.

De H. Schriftuur looft de profeet David omdat hij
"de luister van het Huis Gods beminde!,, De dier-
bare overledene was Peter bij de klokkenwijding op
19 september 1954. Voor de eerste maal kondigen
onze klokken het afsterven van een hunner Peters
aan, en vragen aan de bevolking gebeden voor hem.

Zeer dikwijls heeft deze Oud-strijder gewaakt en
op wacht gestaan. Hernieuwen we, bij dit afsterven,
ons voornemen zo waakzaam en bekommerd te zijn
voor het ziele- en eeuwig gevaar, als wij het zijn
voor lichamelijk en tijdelijk gevaar.

Zoals voor veel Oud-strijders en Oud-gedienden,
waren zijn lichamelijke kwellingen en ellende groot.
Het Evangelie toont ons O. L. Heer als de goede
Herder, vol begrip en liefde voor al wie leed en te
beklagen was. Daarom hopen wij dat Hij nu ook
goed is voor de duurzame overledene.

Laat ons bidden : "Heer, wij bevelen U de ziel
aan van Uw dienaar Emiel. Moge hij, gestorven
voor de wereld, leven voor U, en wat hij, tijdens
zijn aardse leven, uit zwakheid heeft misdreven wil
dat in Uw grote barmhartigheid uitwissen. Door
Christus onze Heer. Amen,,,
[Ziekenritueel]

Gij allen, mijn duurbarren : echtgenote, kinderen,
kleinkinderen, bloedverwanten en kennissen, ik

dank U voor Uw goedheid toen ik lijdend was :
ik smeeke de goede God U te zegenen en uw geluk
te vermeerderen. Vaartwel en tot wederzien !
Heer, geef uw dienaar Emiel, de eeuwige rust !
En het eeuwig Licht verlichte hem.



De Families

MEGANCK,
LEFEBVRE,
VERLEYEN,
SPITAEELS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek