

†

Wees in een vroom gebed indachtig de ziel
van Mevrouw

Emma MEGANCK

weduwe van de Heer François Gijselinck,
*geboren te Nederbrakel op 17 oktober 1883
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 1 december 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.*

Bijna een ganse eeuw heeft zij de geschiedenis der mensen meegemaakt : een afwisseling van oorlogen, van vreugde, rust en huiselijk geluk.

Vele jaren is zij door het leven gegaan als een moedige vrouw, tot de ziekte haar trof, en zij door haar kinderen moest verpleegd worden.

Zij is nu een zachte dood gestorven. De dood is de bekroning van het aardse leven en voor de getrouwe gelovige de blijvende intrede in het hemels Vaderhuis. Wij vertrouwen haar toe aan God haar Schepper. Moge zij het leven van Kristus delen, dat

zij reeds begonnen was van bij haar doopsel. Moge zij de vrede van de Heer ontvangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, na zoveel jaren samenzijn, worden wij thans gescheiden. Hebt dank voor uw liefde en voor het geluk dat wij samen kenden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Maria, Moeder aller moeders, bid voor mij.

De families Gijselinck, Meganck,
Van Hooland, Van de Velde,

*zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken U.*

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel