

Door het goddelijke aangeraakt,
kon Marleen niet anders dan het door te geven.

Liefdevolle herinnering aan

Marleen Meganck

Een ware 'Moeder' voor velen.

Geliefde van Karel Houdmont.

Mama van Greet, Mieke, Eef en Pieter.

Mama Leen voor Tomas en Wobbe.

Geboren te Gent op 4 mei 1955.

Op 10 december 2007 thuis, omringd door haar
geliefden, weergekeerd in de schoot
van onze Almoeder.

Op Maria-Lichtmis planten we haar gedenkboom
op ons land te Dikkele waarna de namis
opgedragen wordt in het kerkje van Dikkele.

Rouwadres: Gaverbosdreef 2, 9630 Munkzwalm
Tel. 055 49 58 55 of ourobouros@skynet.be

Huil niet aan mijn graf
daar ben ik niet.

Ik slaap niet.

Ik ben
duizend winden die waaien.

Ik ben
de diamanten schittering op de sneeuw.

Ik ben
het zonlicht op rijp graan.

Ik ben
de zachte regen in de herfst.

Als je wakker wordt
in de stilte van de ochtend
ben ik de zwerm vogels
die in een vlaag opstijgen.

Ik ben de zachte ster
die 's avonds aan de hemel schijnt.

Huil niet aan mijn graf
daar ben ik niet.