

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts de overgang tot een beter leven.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

PETRUS RAYMOND MEGANCK

echtgenoot van

ANGELICA DE COECK,

geboren te Nederhasselt, de 22 Januari 1907,
en godvruchtig overleden in de Kliniek te Aalst
de 20 November 1954, gesterkt door de Genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het is zoet en aangenaam te sterven als uw geweten U zegt dat ge steeds met overtuiging uw plichten hebt volbracht. Ja, hij was een goede kristen, vriendelijk voor allen, werkzaam en geduldig in het lijden dat hem zolang heeft neergedrukt, slachtoffer van het zware werk in de donkere kolennijn.

« Uw vader lief, kinderen, zong zelden of nooit, En vond op zijn wegen geen bloemen gestrooid. Ellende was alles wat d'aarde hem bood, Het leven een worstelen voor 't karige brood ».

(Uit « De Wiegende Mijnwerker ».)

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven; op U heb ik steeds mijn betrouwen gesteld voor mij en mijn huisgezin; wees thans Uw goedertierenheid en Uw barmhartigheid indachtig en help degenen die op U betrouwen.

Duurbare echtgenote, heb dank voor uw trouwe liefde en sterke steun. Mensenwoorden vermogen u niet te troosten, maar Gods woord dat ons bond en ons later eeuwige vereniging belooft; en onze kinderen die ik als zoveel paarden reeds zie schitteren aan mijn kroon. Lieve kinderen, van daarboven blijf ik u be-
minnen en u helpen meer dan op deze aarde; troost uw vader door uw gebeden en de liefde die ge uw moeder blijft toedragen. Tot weer-
ziens in de Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid!

(300 d. a.H.)



De familiën MEGANCK,

DE COECK,

BUYL,

DE COECK en

CARRET,

zeer gevoelig voor de blijken van deel-
neming hun betoond bij het overlijden
van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

Druk. M. Haverbeke. Ninove.